

Lieve Sinterklaas,

*Elk jaar schrijven uw Pieten gedichten voor in onze schoenen
Zij zijn échte dichtkampioenen!
Ik draag dan wel geen Pietenpak en muts met veren
Vandaag wil ik het ook voor u gaan proberen*

*Want, al had ik dat wel gewild heel graag
Ik kan er helaas niet echt bij zijn vandaag
Eén van mijn kinderen heeft corona en tot mijn spijt
Moet ik nu 10 dagen binnenblijven voor de zekerheid*

*Door corona was de intocht dit jaar ook anders dan normaal
Geen Eemlust, geen pepernotenkanon en geen DJ-kabaal
Maar wat fijn dat u ondanks alles toch in Baarn bent aangemeerd
En nu met uw Pieten op paleis Soestdijk logeert*

*Vroeger was dat voor de koningin haar thuis
Maar nu is het hét grote Piethuis
De trap, daar lag een mooie rode loper op
En uw vlag hing te wapperen in top*

*De intocht zaterdag was een groot feest
Alle burgemeesters van Nederland zijn met kinderen bij u langs geweest
Dat was echt een heel leuk idee.
Net zoals vroeger een mooi defilé*

*Ook ik mocht me even in 't feestgedruis mengen
Om allemaal mooie tekeningen langs te brengen
Maar in Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge hebben de kinderen zich echt
uitgeleefd
Want de tekeningen die u net gekregen heeft
Hebben we afgelopen week allemaal op het gemeentehuis ontvangen
Die kunt u dus ook nog in het grote Piethuis hangen*

*Lieve Sint, ontzettend fijn dat u er weer bent
En alle kinderen met cadeautjes verwend
Ik geef u vanaf hier een hand
En wens u een heel fijn verblijf in Nederland!*